

Pris 20 kr



## Måste Falsterbonäset evakueras?

I början på oktober redovisade vår största, skånska morgontidning Sydsvenska Dagbladet (SDS) vad som kommer att hända med Falsterbonäset, om det i framtiden översvämmas. I det första av två uppslag med tillhörande kartor visade man, hur Näset kommer att se ut om det översvämmas upp till 2-3 m. Samma dag hävdade en s.k. sakkunnig i Region Skånes klimatberedning, att man på sikt måste överväga att flytta hela Näsets befolkning, eftersom det är tveksamt om invallning är en evighetslösning. Dessutom påstod han att det inte var avsikten att skrämman upp folk.

Nästa dag hade SDS inne en karta som visade Näset »om havsnivån höjs med 3 meter« och frågade ett antal invånare, om de tror att de påverkas. Det är inte första gången som SDS presenterar liknande artiklar och man kan nu märka en viss trötthet mot de återkommande profetiorerna. Näsetborna är nämligen vana vid tillfälliga översvämmningar och låter sig inte skrämman av orimliga antaganden.

Fig. 2. Översvämmning vid Slottsstigen den 14 oktober 2009.

Årets första översvämmningar inträffade den 9 och 14 oktober till 80 respektive 90 cm över havets medelvattenyta. Den senare var ovanligt långvarig och höll i sig nästan två dygn men gick som vanligt tillbaka mycket snabbt. Översvämmningen orsakade främst skador på Flommens golfbana (Fig. 1) men orsakade inga skador på bebyggelsen (Fig. 2).

Oftast förekommer översvämmningar i november-februari då vindar från norr-nordost pressar Östersjöns vatten mot Öresund och de danska sunden. Översvämmningar i oktober kan således sägas vara tidiga.

Professor Hans Hanson vid Lunds Tekniska Högskola har studerat vattenståndsmätningarna som utförts sedan 1942 i Falsterbokanalerna och Skanörs

fortsättning på sidan 2



# Måste Falsterbonäset evakueras

## Hänt sedan sist

Professor Bertil Ringberg höll ett mycket välbesökt föredrag över ämnet Måste Falsterbonäset evakueras? Rekordmånga, 103 personer, hörde Bertil berätta om sina funderingar kring det ämne som vållat stor oro och skapat tidningsrubriker. Med sina kunskaper och lågmälda profil höll han åhörarna intresserade och vi fick lugnande besked från en verkligen initierad person. Bertil Ringbergs artikel återfinns i detta nummer av på Ljungen.



Vi har diskuterat uttrycket »syns Du inte, finns Du inte« det kan ju användas i många sammanhang, men för vår förenings del är detta mycket viktigt. Hur skall vi göras för att synas mer och sälja våra böcker? Annonskostnaderna är ju i många fall mycket dyra och vi tål inte att belastats alltför mycket. Styrelsen lägger ner mycket ideellt arbete och man kan knappast begära mera. Att utöka styrelsen genom att adjungera någon person till vissa uppdrag, kan vara en väg, men var hittar vi dessa personer? Är Du själv den person som kan tänka Dig att arbeta ideellt med ett uppdrag? Hör av Dig till oss.



## Årsmöte

Årsmötet blir tisdagen den 13 april i på restaurang Havsnära i Höllviken (FBU). Se separat inbjudan.

Under 2010 jubilerar föreningen och fyller 15 år. Därför har vi tänkt ha något extra till årsmötet. Även på själva födelsedagen den 28 juni kan vi tänka oss ha ett lite »annorlunda« möte, vi får se vad det kan bli.



hamn. Han är kommunens konsult vad beträffar havets vattenståndsutveckling i framtiden. Hanson antar att högvattenstånd, statistiskt sett, förväntas överskrida +1,5 m i genomsnitt vartannat år kring 2050 och att jordvallar torde utgöra den lämpligaste åtgärden mot tillfälliga översvämningar. Detta är en gammal visdom, som praktiserades av Nässets befolkning redan under medeltiden, då man som skydd mot översvämningar byggde ca 1,6 m höga tångvallar.

Vellinge kommun har i Vellinge Kommuniké (nr.6, okt.-nov.) presenterat ett förslag till en plan mot tillfälligt höga havsnivåer genom att bygga vallar. Förslaget innebär att hänsyn tagits till vind- och vågpåverkan och risk för överspolning av vallarna. Enligt förslaget kommer uppbyggnaden på flera ställen att ske genom förstärkning av befintliga vallar i form av vägbankar, banvallen, sanddyner och de gamla tångvallarna. Inom låglänta områden där skydd helt saknas måste nya vallar eller olika typer av konstruktioner anläggas. Exempel på detta är slussport vid Slusan, förstärkning av vågbrytare, höjning av pirar och kajkonstruktioner vid Falsterbokanalerna och Skanörs hamn samt en fördämning och pumpstation i Bredeväg.

Falsterbonäset har, efter att det bildades för mindre än 4.000 år sedan, kännetecknats av en ständig tillväxt genom havets tillförsel av sand och grus. Denna tillväxt är sedan 1800-talets mitt väl dokumenterad genom kartor och på senare tid genom flygbilder (Fig. 3). Tillväxten har främst skett i sydväst och väster genom att Måkläppen ökat i storlek efter 1950. Måkläppens förlängning bidrar också till att stranden norr om Falsterbo fyra breddas. Nya revlar tillväxer samtidigt utanför stranden upp mot Skanörs hamn. I söder, väster om Ljunghusen, har en revel stängt av den stora lagunen vid Ängsnäset. Norr om Skanörs hamn växer reveln Norra Haken med hög fart mot norr.

Världshavet stiger för närvarande med ca 1,5 mm per år. Samtidigt pågår en landsänkning i södra Skåne som är ca 0,5 mm per år, alltså totalt 2 mm per år. Uppenbarligen påverkas inte Nässets tillväxt av dessa små förändringar. Halvön fortsätter att växa med revlar och allt bredare strand på Öresundssidan. Detta kommer att motverka havets nedbrytande förmåga vid stormar och tillfälliga högvatten. Falsterbonässets naturliga

Fig. 1. Översvämning på Flommens golfbana i Skanör den 14 oktober 2009.





(forts. från sidan 1)



Fig. 3. Måkläppen 1994. Sedan bilden togs har Måkläppen tillväxt bl.a. mot norr.

tillväxt, kompletterad med de föreslagna vallarna, kommer således även i framtiden att skydda sin befolkning.

I de domedagsprofetior, som presenterats i SDS och andra media, har Falsterbonäsets tillväxt förbigåtts med tystnad. Antingen beror detta på okunskap eller också på att en tillväxt inte passar in i det scenario, som man vill presentera. Våra kommunpolitiker och tjänstemän är värda beröm för att

de håller huvudet kallt och inte tänker börja planera en evakuering av Näsets befolkning.

Bertil Ringberg

Foto Björn Hillarp

Text och foton har även publicerats i FNF:s tidskrift *Natur i Sydväst* 2010 nr.1

## Kulturstipendiet

Kulturföreningen Callunas stipendium delas ut för att stödja och uppmuntra ungdomar upp till 25 år bosatta i Velinge kommun, som genom hårt arbete gjort stora framsteg inom sitt område. Historia, musik, sång, dans, litteratur och teater prioriteras särskilt.

Calluna uppmanar dig som uppfyller kraven att söka stipendiet. Förslag på stipendiat från en intresserad allmänhet mottas också gärna.

Stipendiet som är på 15 000 kronor delas ut på föreningens årsmöte den 15 april 2010. Stipendiet kan delas på två

personer. Se även vår hemsida [www.calluna.nu](http://www.calluna.nu)

Styrelsen kan, även om det finns sökande, besluta att ej utdela stipendiet. Styrelsens beslut kan till inga delar överklagas.

Utförlig ansökan eller förslag med motivering till förslaget skickas senast den 31 mars 2010 till Kulturföreningen Calluna,

V. Mölledalsvägen 18, 236 34 Höllviken, eller till [calluna@tele2.se](mailto:calluna@tele2.se)

Styrelsen

### När blev Skåne svenskt - egentligen?



#### När blev Skåne svenskt - egentligen?

Föredrag av professor Sten Skansjö torsdagen den 4 mars i Ljungkyrkan, kl 19.00

Biljetter finns på Höllvikens bibliotek från den 8 februari. Det kostar 30 kronor inkl. kaffe och kaka.



#### Föredrag under våren

Länsantikvarie Thomas Romberg kommer att tala om Q- och K-märka hus i kommunen.

Sven Rosborn från Fotevikens museum kommer att berätta om de senaste utgrävningarna på Lilla Hammars näs.



Vi vill gärna att fler av våra medlemmar lämnar e-postadresser till vårt register. Som medlem får Du dock alltid viktig information, men mycket tidigare med e-post.

På grund av portokostnaderna kan vi inte göra extra utskick utöver medlemstidningen.

Med e-post når vi Dig utan kostnad och kan skicka snabba meddelanden mellan de ordinarie utskicken. Maila till [rune.a.bengtsson@gmail.com](mailto:rune.a.bengtsson@gmail.com)



#### Medlemsavgiften

Vi ber Dig som ännu inte betalt in medlemsavgiften på 100 kr för år 2010 att göra det så fort som möjligt.

Vi vill gärna anteckna Dig som medlem även i fortsättningen.

# Mer om kioskerna

# Ett minne

Vi vill fortsätta på ämnet kiosker i Höllviken, nu går vi ner till stranden i Kämpinge där det under åren funnits flera kiosker och kiosk med bastu. Kiosken finns fortfarande kvar utan bastu, men kallas i folkmun fortfarande »bastukiosken«. Vi har tidigare berättat om detta i vår bok *Kämpinge, fiske, jordbruk och sommarliv*. Där du kan läsa utförligare om detta. Men vi tycker att detta också kan komma med i *På Ljungan*. I förra numret berättade vi lite om en kiosk nere vid Falsterbovägen och vi har fått uppskattande mail från läsare som har minnen och vill veta mer.

## Bastukiosken

Familjen Ahlgren köpte kiosken och bastun nedanför tennisbanorna 1970 av en man vid namn Nilsson. Då var kiosken cirka 4-5 år gammal. Den vedeldade bastun var öppen även på vintern, lördag och söndag. Någon vinter fick Ahlgrens hugga upp en vak i isen för att man skulle kunna bada efter bastun.

*Bastukiosken 1975.*



K A Ahlgren och hans hustru arrenderade även kiosken på tennishallen där han också var tränare. De hade även parkeringen. Arrende betalades till kommunen med 50 kronor per år, medan själva kiosken ägdes av KA. Från 1980 gjorde de uppehåll, men från 1984 och fram till omkring 1987 var de tillbaka i kiosken.

K A var med och startade motionsklubben Entusiasterna som fortfarande har verksamhet vid Collinsstenen och ute vid vattensportklubben.

Något år arrenderade de även Strandhotellets kiosk av fru Laurén. Den låg kanske 50-75 meter från Bastukiosken mot Kämpinge. Det var ingen lönsam affär, bara jobb. Vandalism och inbrott gjorde att de sålde verksamheten.

Det var en rolig, men mycket arbetsam tid berättar makarna Ahlgren.



## Ett minne från Rotundan i Höllviken.

I flera år på mitten av 1950-talet fanns jag och mina vänner på plats där varje danskväll hela sommaren. Det var dans varje lördag, söndag och onsdag.

En kväll hade vi som vanligt cyklat ner dit från Kämpinge. Det var en fin kväll, men efter några timmar blev det ett förfärligt oväder. Störtregn och åska. Det värsta åskväder jag varit med om. Naturligtvis gick strömmen. Det var verkligen skrämmande. Inte kunde vi ge oss ut i det vädret och stanna kvar kändes inte heller riktigt bra. Tänk om åskan skulle slå ner i den gamla träbyggnaden och hur skulle det då gå för alla oss som var där?

Då körde personalen fram sina bilar och tände lyktorna, så att det blev ljust på dansbanan och orkestern började spela igen. Då kändes det inte alls lika skrämmande längre. Det blev gratis dans också. Annars var det dansbiljetter.

Tänk att på den tiden kunde en orkester låta lika bra utan ström. Efter någon timme bedarrade ovädret och vi kunde cykla hem, till och med utan att bli våta.

*Eila Mårtensson*



# En gammal kalender

Skånes Calender af år 1840 redovisar befolkning och myndighetspersoner i de skånska städerna, men dessutom får vi reda på lite om vardagen genom övriga upplysningar.

Det fanns två handlande, en skomakare, en snickare och en smed. Det fanns också en mjölnare och en gästgivare. Det vanligaste yrket var uppenbarligen skeppare som det fanns 42 av på en manlig befolkning om 243 personer. Och så får man inte glömma att det fanns ett postkontor – det är ju mer än vi har idag!

chk



148

## N<sup>o</sup> 77. Skånör med Falsterbo.

Femte Classen.

**Presterskapet,**  
Kyrkoherde: Hr Joh. Friberg.

**Rådhus-Rätten och Magistraten,**  
Borgmästare: Hr S. N. Cronioe.  
Rådman: Hr J. Knutsson.  
— I. Lindh.  
Stads-Notarie och Notarie Publicus: Hr S. N. Cronioe, Borgmästare.  
Stads-Fiskal: Hr M. Grise.  
Stads-Casseur: Hr S. N. Cronioe, Borgmästare.  
Executions-Förvaltare: Hr M. Grise, Stads-Fiskal.

**Kyrko-Rådet,**  
Ordförande: Kyrkoherden.  
Ledamöter: Hr S. N. Cronioe, Borgmästare,  
— Jöns Lindh, Rådman,  
— Israel Lindh, Handlande.  
— Hans Jönsson, f. d. Borgare.  
Kyrkovårdar: M. Möller, f. d. Skräddare.  
A. Nilsson, f. d. Sjöman.  
F. Månsson, Åkerbrukare.

**Stadens Äldste.**  
Ordförande och Stads-Förman: Hr P. Hansson, Skoppare.  
Ledamöter: Hr M. Nordberg.  
— S. Magnusson.  
— O. Ohlson.  
— O. Knutsson.  
— O. Mårtensson.  
— Chr. Ohlsson.  
— O. Mattsson.  
— A. Axelsson.  
— D. Nilsson.  
— M. Pålsson.  
— N. Ohlsson, Alla Skeppare.

**Quarantains-Befälhafvare,**  
Hr S. N. Cronioe, Borgm.

149

**Quarantains-Uppsyningsmän.**  
I Skånör: Hr M. Grise, Stads-Fiskal.  
I Falsterbo: Hr D. Nilsson, Skeppare.  
N. Andersson, f. d. Sjöfarande.

**Brandväsendet.**  
Chef: Stadens Borgmästare.  
I dess frånvaro:  
Äldste Rådmanen.  
Interims-Chef i Falsterbo: Hr N. A. Holmström, Lots-Älderm.  
Suppleant: Hr D. Nilsson, Skeppare.  
**Befälhafvare för Arbets-Fördelningsman.**  
Hr J. Lindh, Rådman.  
— Petter Hansson, Skeppare.  
— M. Nordberg, Värderingsman.  
— Nils Ohlson, Skeppare.  
Suppleanter: Hr J. P. Berling, Skeppare.  
— L. H. Dyberg, Handlande.  
— M. Möller, f. d. Skräddare.  
— L. Olsson, Jordbrukare.  
Interims-Befälhafv. i Falsterbo: Hr H. Jönsson, f. d. Borgare.  
— M. Pålsson, Husägare.  
— N. P. Pettersson, Mäster-Lots.  
— C. Rasmusson, Fiskare.  
— N. Christersson, Mäster-Lots.

**Post-Contoiret.**  
Postmästare: Hr S. N. Cronioe, Borgm.  
**Lots- och Båk-Verket.**  
Hr N. A. Holmström, Lots-Älderman.  
— N. Hansson, Fyrmästare.  
Krono-Ombud vid Falsterbo Fyrbåk: Hr S. N. Cronioe, Borgmästare.

Stadens folkmängd uppgår, efter 1839 års mantals-längd för Skånör till 601 och för Falsterbo till 203 eller tillsammans 804 personer, neml.

| M a n k ö n.           |      |             |               |
|------------------------|------|-------------|---------------|
| Mantalskrifne i Skånör | 181. | I Falsterbo | 62. S:a 243.  |
| Mantalsfrie: Dito      | 113. | Dito        | 41. S:a 154.  |
|                        | 294. |             | 103. S:a 397. |
| Q v i n k ö n.         |      |             |               |
| Mantalskrifne i Skånör | 186. | I Falsterbo | 67. S:a 253.  |
| Mantalsfrie: Dito      | 121. | Dito        | 33. S:a 154.  |
|                        | 307. |             | 100. S:a 407. |

1 3

150

**I Skånör med Falsterbo finnas följande Nä-rings-Idkare.**

|           |    |          |    |
|-----------|----|----------|----|
| Handlande | 2. | Smed     | 1. |
| Skomakare | 1. | Snickare | 1. |
|           |    | Summa    | 5. |

**Idkare af sådana Näringar, som hvarken kunna bestämdt hänföras till Handel eller Handtverk, och icke lyda under Hall-Rätt.**

|                    |    |          |     |
|--------------------|----|----------|-----|
| Gästgifvare        | 1. | Mjölnare | 1.  |
| Härförutan:        |    |          |     |
| Coopvärdi-Skeppare |    |          | 42. |

**1839 års Bevilling utgjorde:**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Af rörelse: Handlande              | 20: —        |
| Handverkare                        | 11: 16, —    |
| Skeppare och andre Borgare         | 251: 8, —    |
| Af Embets- och Tjenstemän          | 14: —        |
| Dito Centonal                      | 11: 44, —    |
| Sjöfolk och diverse andre personer | 126: 44, 10. |
| Af fast egendom                    | 127: 27, 1.  |
| Bränvins-brännings-afgift          | 112: 44, 8.  |

**Bevillningsvärdet:** Å hus och tomter i Staden 29,674: 16, 7.  
Å jordar inom Stadens om-råde, men utom dess staket 30,865: 13, 4.  
Å kvarnar . . . . . 3,066: 32, —  
Inga åbyggnader äro brandförsäkrade.  
Skånör och Falsterbo underhålla 1 Båtsman och privile-gierade jorden är åsat 1/25 extra rotental.  
Stadens jord af åker, ång och utmark 3,245 5/33 tunnel-, är åsat 9 hemmantal.  
Årliga Statsbidragen efter den år 1833 för Staden afgifne fem-års-tabell, utgöra en summa af 2,798 R. 47 sk. 8 r. Bco.

# LIF – betydde Ljungens Idrottsförening!



Flaggan hissas.

Det är nog inte många som idag känner till att det fanns en idrottsförening och en hel idrottsplats på Ljungsättersvägen i Ljunghusen. Men så var fallet och det var på 1940 talet som föreningen blomstrade. Mitt under brinnande krig startades föreningen av Erik »Putte« Månsson som tillsammans med storebror Nils-Axel »Atte« Månsson och systern

Margareta »Tuttan« Månsson fixade allt på Emil »Revisorn« Månssons tomt Månsebo.



Pappa Månsson visste inget men fick betala och blev lite förgrymmad, sades det.

## Men snyggt blev det!

– Idrottsplatser har åskådarläktare, sa Erik.

Alltså byggde Erik ut idrottsplatsen med en riktig läktare. Alla föreningsmedlemmarnas föräldrar skulle ju sitta någonstans och ha god överblick.

– Annars skänker de inga priser till oss, sa Erik.

## Tävlingar av olika slag

Och det hölls tävlingar varje sommar: Föreningsmästerskap, Julispel, Augustispel, 10-kamp och till och med Fredsspel 1945. Kunde Sveriges stora idrottsföreningar MAI och Hellas ha

fredsspel tyckte Erik att det skulle också finnas i Ljunghusen! Och så blev det. Tror dessutom att vi hade föreningsmästerskap i tennis på tennisbanan vid Störvägen (som sköttes av Gösta »Brevbäraren« Welvert och Rolf Sarvik).

10-kampen bestod av 300 m och 60 m löpning på Ljungsättersvägens grus, kulstötning, höjdhopp, längdhopp, tresteg, stavhopp, diskus och spjut som kastades ut i terrängen mot Vikensvägen. Men vad var den tionde grenen? Det var väl ändå inte slungboll? Eller var det kast med liten boll? Stående längd och stående höjd fanns visst också på den tiden? Fast Rolf Andrén har i flera år tipsat om handgranatskastning!?

Till dessa tävlingar gjorde vi även handritade affischer för vi måste ju marknadsföra oss.

Föreningen hade givetvis en riktig styrelse, fast liten, som bestod av ordförande

Börje »Skrattet« Börjesson från Störvägen även kallad »Vellingekometen«, sekreterare mm

Erik Månsson och någon var väl också kassör fast vi hade aldrig några pengar, tror jag.

## Övriga medlemmar

Det var bla Ulf »Uffe Praktiske« Bergdahl, Gunnar »Induktionsstötten« Holmdahl,

Nedan: Målgång för ett 300 m heat.

Till vänster: Spjutkastaren Rolf.





Lennart »Sparris« Harris, Hans »Hasse Optiker« Holst, Kjell »Stavhopparen« Börjesson,

Nils-Erik »Nisse Kulstötaren« Balcke och säkert några till som då och då var med eller var inbjudna.

### Väggtavlor

Erik var en mästare att föra protokoll och noga veta vem som hade klubbrekord och även banrekord i de olika grenarna. För att det skulle gå vidare till eftervärlden skrev Erik noggrant upp allt på träväggarna i garaget och då med datum och allt.

### Inmarsch och riktiga speakers

Att det var välorganiserade riktiga tävlingar kan bäst beskrivas med att alla deltagare marscherade in på idrottsplatsen med fanbärare Börje i täten och någon hade sedan som uppgift att hissa flaggan. Därefter tog någon av våra eminenta speakers Nils-Axel Månsson eller Ove »Tennis« Prior från Skanör till orda och dirigerade deltagarna till sina grenar och meddelade resultaten. Erik förde protokoll och var en mästare i att kunna räkna fram 10-kampspoängerna. Dessutom tror jag att han hade gjort ett finurligt

handicapsystem så allt skulle bli så rättvist som möjligt.

Från Vikensvägen hade vi ibland två åskådare, Jan »Fiddis« Nilsson numera Lerning och Sven »Jota« Cedergren, de ville visst aldrig tävla. Jan var simmare och det passade ju inte riktigt in. Dessutom körde han tidigt varje morgon ut mjölk och grädde från Perssons med häst och vagn. Det var service då!

På den stora läktaren fanns givetvis alla föräldrar som följde tävlingarna med stort intresse och fick lov att skänka oss alla priser. Pokaler av olika storlekar.

### Med cykel till Malmö

Till det stora intresset för idrott hörde även då idolskap. Gunder Hägg och Arne Andersson. På den tiden var det ju stora tävlingar i Malmö där dessa löpare medverkade och satte världsrekord. Och dit tog vi oss per cykel! 2,5 mil till Malmö och sedan lika långt hem!

Alltid hade vi med en glad gosse på ljusbrun cykel som varje gång fick punkteringar.

Gunnar hette han! Så det tog alltid extra lång tid att avverka alla milen.

Undrar om man idag skulle kunna få ungdomar att cykla till Malmö för att se på en idrottstävling?



Oven: Erik i garaget skriver protokoll.

Till vänster: Längdhoppare högt i luften. Åskådare i bakgrunden innan läktarbygget.

### Idag

Månsebo finns kvar. Garaget och idrottsplatsen finns däremot inte kvar. Där bor nu Margareta i nytt hus och vi hoppas att hon har några plankor kvar med våra rekord snyggt skrivna med blyerts av hennes bror Erik!

Hoppas att mitt minne av LIF har varit någorlunda rätt och rättvist. Roligt hade vi i varje fall!

»Nisse Kulstötaren« Balcke



Läktaren med alla föräldrar och några ungdomar bla Jan Forkman och Åke Cato? som också bodde på Ljungsättersvägen.





På Ljungen ges ut av  
KULTURFÖRENINGEN  
CALLUNA

Styrelse  
Ingemar H. Johansson  
Christian Kindblad  
Eila Mårtensson  
Bertil Björck  
Rune Bengtsson  
Christer Holgersson

Redaktör  
Christian Kindblad, *chk*  
christian.kindblad@telia.com

Ansvarig utgivare  
Ingemar H. Johansson, *ihj*  
calluna@tele2.se

Grafisk form  
Christian Kindblad

Tryck  
Holmbergs, Malmö

Adress  
Kulturföreningen Calluna  
Västra Mölledalsvägen 18  
236 34 Höllviken  
040-45 11 48

Callunas hemsida  
www.calluna.nu

Medlemsskap  
Sätt in 100 kr på vårt konto  
plusgiro 250862-0

Tidningen utkommer  
med 3-4 nummer per år.

Återge gärna våra artiklar  
men ange alltid källan.

Ljung, *Calluna vulgaris*



KULTURFÖRENINGEN  
**Calluna**  
DÅ OCH NU PÅ LJUNGEN



Skollovskolonierna  
på Ljungen  
av Ingemar H Johansson  
130 kr.



Falsterbohus  
– med tårna i sanden och  
klackarna i taket  
180 kr



Kämpinge  
av Ingemar Johansson  
och Christian Kindblad  
170 kr.



På Ljungen  
nummer 1-25  
samlade i bokform  
180 kr.



Fru Kungen  
Drottning Margareta I  
av Marie Sjögren  
70 kr.



Skanör och  
Falsterbos historia  
från A till Ö  
av Christer Melin  
95 kr.



Tåget har gått!  
av Christian Kindblad  
50 kr.



Posten i Skanör  
och Falsterbo  
av Lars Dufberg  
80 kr.



Från Sillabör  
till Snabbköp  
av Ingemar Johansson  
och Christian Kindblad  
160 kr. Nu 100 kr.



Stora Hammars  
kyrka 100 år  
av Ingemar Johansson  
50 kr.



Historier från  
Skanör  
av Anders Carlsten  
130 kr.



Stinsen i  
Falsterbo  
av Stig Mårtensson  
125 kr.



Resande över  
Ljungen  
av Christian Kindblad  
90 kr.



Ett stycke  
kanalhistoria  
av Sven Lundström m.fl.  
50 kr.



Höllviken  
– bilder och minnen  
från förr  
125 kr.